

RECTORAATSNIEUWS • 25 januari 2024

Rectoraat HH. Alfonsus en Johannes Nepomucenus
Wittemer Allee 34, 6286 AB WITTEM
Tel. 043-4501741 (kloosterreceptie) / 043-6018812 (p. Henk Erinkveld)



=====
Aan de parochianen van het rectoraat Cartils/Partij/Wittem

Het nieuwe jaar is bijna een maand oud, maar voor de resterende 11 maanden wensen we u nog alle goeds en zegen! In deze brief blikken we terug en vooruit op zaken die typisch te maken te hebben met het rectoraat; d.w.z.: Partij, Cartils en Wittem. Het verschil met een parochie is dat een rectoraat verbonden is aan een klooster; in dit geval dat van de redemptoristen. Vanwege die verbondenheid staan we eerst stil bij ontwikkelingen in en rond Klooster Wittem zelf. Daarmee bedoelen we het linkerdeel van het gebouw, rond en achter de kerk, wat de redemptoristen van de eigenaar hebben terug gehuurd voor de liturgische en pastorale activiteiten en als woonruimte voor de gemeenschap.

Klooster Wittem als Pelgrimsoord

Wittem is vanouds bedevaartsoord van Sint Gerardus Majella, een van de eerste kloosterlingen van de in 1732 in Zuid-Italië gestichte Congregatie van de Allerheiligste Verlosser', zoals de redemptoristen officieel heten ('Redemptor' betekent verlosser). Ook trekt de icoon van 'Onze-Lieve-Vrouw van Altijdurende Bijstand' veel mensen naar Wittem; het origineel hangt in de hoofdkerk van de redemptoristen in Rome. De voormalige Gerarduskapel naast de kloosterkerk is omgebouwd tot een ontmoetingscentrum met de kloosterreceptie, kloosterboekwinkel en 'Scala' met o.a. een pelgrims-, solidariteits-, kinder- en videohoek. Je kunt er overdag binnenlopen, koffie drinken, etc. en er zijn regelmatig lezingen en andere bijeenkomsten. Dat heeft het klooster aanzienlijk veranderd: het is een 'pelgrimsoord' geworden in een veel bredere zin: iedereen die zoekt naar zingeving, rust, bezinning en ontmoeting is er welkom. Terwijl op veel plaatsen kerken leger worden, is het aantal bezoekers van het klooster hoog gebleven. Dankzij elektronische tellers bij de ingangen van kerk en pelgrimsoord weten we dat er plm. 150.000 bezoekers per jaar zijn. Het bezoek aan kerkelijke vieringen is ook in Wittem veel lager dan jaren terug; maar met zo'n 9.000 in het afgelopen jaar, is dat toch een lichte toename van 5 % vergeleken met 2022.

Wie wonen en werken in Klooster Wittem?

- Vroeger werden bijna alle werkzaamheden in Klooster Wittem gedaan door de redemptoristen zelf. In de gemeenschap wonen op dit moment vijf paters: Ton Reijnen (90 jaar), Henk Erinkveld (76 jaar) en provinciaal overste Jan Hafmans (75 jaar). Sinds Pasen vorig jaar wonen er ook twee Indonesische paters: Ferdi Djaga Kota (44 jaar) en Ricky Misi (32 jaar). Het echtpaar Jelle Wind (directeur van de werkgemeenschap) en Ageeth Potma zijn ook lid van de gemeenschap en ook Jacqueline Scholing en Piet Bezemer maken deel uit van de woongemeenschap.
- Er zijn 13 vaste medewerkers (de meeste met een parttime-functie): van pastorale medewerkers, hoofd huishouding, receptionistes, kosteres, boekverkoper, ondersteunende dienstverleners tot coördinator van de vrijwilligers. De laatste speelt een belangrijke taak, omdat Klooster Wittem steeds meer gedragen wordt door vrijwilligers, die aangezocht, begeleid en ondersteund moeten worden.
- Onder de 144 geregistreerde vrijwilligers zijn ook bewoners van het rectoraat. Denk aan het Gemengd Zangkoor dat bijdraagt aan de liturgie in Wittem. Mensen uit het rectoraat dragen dus hun steentje bij aan Klooster Wittem als belangrijk oord voor kerk en samenleving in de wijde omgeving. Daar zijn we blij mee!

Klooster en rectoraat ontvangen geen subsidies van kerk en overheid (behalve een kleine bijdragen vanuit de gemeente). Daarom doen we mee aan de landelijke Actie Kerkbalans om parochianen uit te nodigen financieel bij te dragen aan hun kerk. De cijfers op de achterkant laten zien dat de jaarlijkse bijdrage vanuit ons rectoraat maar bescheiden is. Ik hoop dat het veelzijdige aanbod van kerk en klooster van Wittem u aanspreekt (*zie bijgaande folder*) en u het de moeite waard vindt om daar steun aan te geven.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met hartelijke groet, mede namens de klankbordgroep,

p. Henk Erinkveld CSsR
rector Klooster Wittem en rectoraat

Het voorbije jaar in cijfers

- In 2023 werden in Wittem zeven kinderen **gedoopt**, waaronder Veda Alfter (Partijerweg) en Siem Mober (v. Cosselaerstraat); de doop van Siem vond plaats in de kerstavondviering. De families van de andere dopelingen hadden op een of andere wijze een relatie met Klooster Wittem; ze kwamen uit Ewijk, Eys, Melleschet, Schin op Geul en Wijlre.
- Vorig jaar waren er drie kerkelijke **huwelijken**, waaronder op 20 mei die van Ralf Coumans en Lianne van Zanten die in ons rectoraat geboren en getogen is.
- Bij ons weten waren er in 2023 jaar geen **communicantjes** uit het rectoraat; en ook dit jaar niet. Mocht dat wel zo zijn, dan horen wij dat graag, want we willen hen dan feliciteren en voor een cadeautje zorgen. Overigens is het aan de ouders om te beoordelen of hun kind eraan toe is om de H. Communie te ontvangen. Soms is er in Wittem tijdens een 'gewone' zondagsviering een Eerste H. Communie van een kind dat vooraf is voorbereid (soms vanuit Wittem). Zo gaan hier op Pinksterzondag enkele kinderen voor het eerst te communie; via hun ouders hebben ze een band met Wittem.
- In onze kerk waren in 2023 negen **uitvaartdiensten**, waaronder van Annie Huppertz-Oosting (91 jaar) en Wies Simons-Brockmans (82 jaar) uit ons rectoraat; de anderen hadden een andere band met Klooster Wittem. De eerste uitvaart in 2024 is die van René Rijcken. Hij overleed in Margraten, bijna 90 jaar oud. Hij had lange tijd een café aan de Partijerweg (café Revi). De uitvaart was op 23 januari j.l.
- Er wordt veel gebruik gemaakt van het asstrooiveld in de kloostertuin. In 2023 waren er asverstrooiingen van 29 overledenen, waarvan één uit ons rectoraat: Enny de la Haye.

De financiële huishouding van het rectoraat Wittem

Het rectoraat is financieel verweven met het klooster. Het rectoraat draagt - net als parochies - bij aan het bisdom en dekenaat; en voor liturgie en pastoraat aan het klooster. De inkomsten komen via de Actie Kerkbalans. Doe mee! Afhankelijk van duur en hoogte van uw kerkbijdrage krijgt u korting op de kosten van bijv. een uitvaart. Onderstaande cijfers komen van Nico Senden, financieel administrateur van het klooster.

Inkomsten in 2022	
Kerkbijdragen	€ 3.989,98
Subsidie gem. Gulpen/Wittem	€ 800,00
Rente	8,46
TOTAAL INKOMSTEN	€ 4.798,44
► NEGATIEF SALDO ◀	€ 3.454,38

Uitgaven in 2022	
Afdracht aan het klooster	€ 5.000,00
Bijdrage dirigent/kerkkoor	€ 1.558,00
Afdracht bisdom en dekenaat	€ 1.256,70
Administratie- en beheerskosten	€ 154,39
Kosten pastoraat en eredienst	€ 284,29
TOTAAL UITGAVEN	€ 8.253,38

Inkomsten vorig jaar 2023	
Kerkbijdragen	€ 4.160,85
Schenking (anoniem aan rectoraat)	€ 2.847,00
Subsidie gem. Gulpen/Wittem	€ 800,00
Rente	€ 172,00
TOTAAL INKOMSTEN	€ 7.979,85
► NEGATIEF SALDO ◀	€ 421,86

Uitgaven vorig jaar 2023	
Afdracht aan het klooster	€ 5.000,00
Bijdrage dirigent/kerkkoor	€ 1.500,00
Afdracht bisdom	€ 666,52
Afdracht solidariteitsfonds bisdom	€ 666,52
Afdracht dekenaat	€ 54,00
Kosten eredienst en pastoraat	€ 240,00
Bank- en beheerskosten	€ 274,67
TOTAAL UITGAVEN	€ 8.401,71

De kerkbijdrage is weliswaar licht gestegen, maar dekt niet de vaste bijdragen aan klooster, koor, bisdom en dekenaat. Maar dankzij een anonieme gift is het tekort van vorig jaar gering. Alleen de rector en de administrateur weten wie meedoen aan de kerkbijdragen in het rectoraat; dat zijn plm. 30 huishoudens. We hopen op een bredere deelname aan de **Aktie Kerkbalans! Zie de aparte folder!**

Nieuws over liturgische vieringen staat in de Kerkbrief die aan het begin van elke maand gratis in de kerk en bij de kloosterreceptie klaar ligt. Maar er is veel meer te doen in Pelgrimsoord Klooster Wittem. Loop eens de boekwinkel of de Scala- ontmoetingsruimte binnen. Elke dag is de receptie open tussen 9 en 17 uur; en is dan ook telefonisch bereikbaar: 043- 4501741. Of kijk op www.kloosterwittem.nl.

DE KERK...

Een plek waar we God en elkaar ontmoeten,
waar we rust en bezinning vinden...
waar we naar elkaar omzien
en geloof en leven met elkaar delen...

Zorg dat er ook in de toekomst plekken blijven zoals kerk en klooster van Wittem, die gastvrij en uitnodigend zijn voor jong en oud, voor gelovigen en twijfelaars, voor mensen die troost of even stilte zoeken. Voor mensen die voor elkaar een steuntje in de rug willen zijn...

Steun de Actie Kerkbalans! Hoe?

- Door een overschrijving via uw bank of via internet. Het rekening-nummer van het rectoraat is NL13 RABO 0132 2080 08 t.n.v. Kerk-bestuur Wittem. Vergeet niet ook uw adres te vermelden! Meer mensen in het dorp hebben dezelfde familienaam!
- Door het machtigen van uw bank om geld over te maken op dit rekeningnummer. Via een machtiging kunt u het bedrag ook in termijnen opsplitsen.
- U kunt ook contant betalen aan de kloosterreceptie. Vergeet ook dan niet uw naam én adres aan te geven, én vermeld duidelijk dat uw gift bedoeld is als Kerkbijdrage 2024 voor het rectoraat!

► Misschien **ook vrijwilliger worden** in Klooster Wittem? Neem contact op met Rasa de Zanger; bereikbaar via de kloosterreceptie.

► Zing mee in ons **Gemengd Zangkoor**. Repetities zijn in Scala op dinsdagavond. Elke 3e zondag van de maand en op feestdagen verzorgt het koor de viering van 11.00 uur. Een steunkoortje is er elke zondag om 09.00 uur. Nieuwe zangers (m/v) zijn welkom! Voorzitter Jo Peters (043-4502295) en secretaris Marijke Deen (043-4501312) informeren u graag!

Wat is er te doen in Pelgrimsoord Klooster Wittem?

Een greep uit het programma van de komende maanden

- Na hopelijk mooie carnavalsdagen begint met **Aswoensdag** (14 februari) de 'Veertigdagentijd', een tijd van bezinning op weg naar Pasen. Op Aswoensdag kunt u een askruisje ontvangen in de eucharistieviering 's morgens om 08.00 uur, of in de gebedsdienst om 19.00 uur 's avonds.

- **Wandel voor de ander.** Op Aswoensdag en de woensdagen erna tot Pasen vroeg het bed uit om na een sober ontbijt 5 tot 14 km mee te wandelen t.b.v. de Vastenactie en van jezelf! Ook zonder sponsordoel kun je één keer of vaker meedoen, steeds vanuit Wittem naar een ander 'heilig plekje'. Haal een folder in het klooster of kijk op www.kloosterwittem.nl.

- **Taizé-vieringen.** Op elke zondag In de 40dagentijd is er om 17 uur in Scala een half uurtje samenzijn met stilte en zang in de sfeer van de Franse oecumenische gemeenschap. De moeite waard om eens mee te maken.

- **Duurzaam werkt!** Op zaterdagmiddag 17 februari is er van 13.30 tot 15.00 uur een workshop hoe je mensen kunt overtuigen van de noodzaak en haalbaarheid van een andere leefwijze voor een beter klimaat.

- **De bijbel, wat is dat voor een boek?** Op drie maandagmiddagen (4, 11 en 18 maart) geeft pater Henk Erinkveld een minicursus 'bijbel voor beginners' over vragen als 'wanneer is dat boek ontstaan? Wat is er 'waar' van wat in de bijbel staat? Verschil tussen Oude en Nieuwe Testament?

- **Moderne mystici.** In een serie van vier lezingen van een uur gaat Jos Simons in op het leven en werk van drie mystici van de eerste helft van de 20^e eeuw: Evelyn Underhill, Simone Weil en Etty Hillesum. Op de donderdagavonden 22 februari, 14 maart, 4 en 18 april, steeds om 19.30 uur.

Meer weten over deze en andere activiteiten?
Kijk op www.kloosterwittem.nl



PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM